

Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ)

Σε λίγες μέρες πραγματοποιείται η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας μας. Τα θέματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά όπως είδατε από την ειδοποίηση που σας έχει αποσταλεί. Το πρόβλημα είναι πως ενδέχεται να έχουμε και πάλι μια τυπική σύντομη συνάντηση 20-30 ατόμων, για να επακολουθήσει το κοινωνικό μέρος της κοπής της πίτας σε στενό οικογενειακό κύκλο. Είναι όμως αυτό Γενική Συνέλευση της μεγαλύτερης ιατρικής εταιρείας της χώρας με δυόμιση χιλιάδες μέλη; Ακόμα και μια Γενική Συνέλευση 20-30 ιδιοκτητών πολυκατοικίας μπορεί να είναι πιο ουσιαστική και οπωσδήποτε πιο αντιπροσωπευτική. Γιατί φθάσαμε να έχουμε τέτοιου είδους Γενικές Συνελεύσεις συνοπτικών διαδικασιών και ανταλλαγής φιλοφρονήσεων; Η ευθύνη νομίζω βαρύνει τα Διοικητικά Συμβούλια μιας σειράς πολλών ετών, αλλά και όλα τα μέλη της εταιρείας μας.

Η ευθύνη των Διοικητικών Συμβουλίων της ΕΚΕ

Το ΔΣ της ΕΚΕ θα έπρεπε να ενημερώνει τακτικά τα μέλη για τα προβλήματα της εταιρείας μας και για τις αποφάσεις του, ώστε να μπορούν να έχουν απόψεις και προτάσεις. Το ίδιο το ΔΣ θα έπρεπε να έχει περισσότερη διαφάνεια και να μην είναι «προεδροκεντρικό» πέραν του επιτρεπτού από το καταστατικό ορίου. Όταν ορίζεται ένα απόγευμα καθημερινής εργάσιμης ημέρας για την πραγματοποίηση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αμέσως δυσκολεύονται ή αποκλείονται οι ιδιώτες καρδιολόγοι και οι εκτός Αθηνών συνάδελφοι που θα ήθελαν να παρευρίσκονται. Κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε ιατρικά συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, συμπόσια κλπ. Δε μπορούμε να διαθέσουμε ένα πρωινό Σαββάτου το χρόνο για τη Γενική μας Συνέλευση;

Επίσης ο τόπος διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης στο μικρής χωρητικότητας αμφιθέατρο του κτιρίου της ΕΚΕ είναι τελείως ακατάλληλος για αυτό το σκοπό. Η Γενική Συνέλευση πρέπει να γίνεται όπως γινόταν πριν αρκετά χρόνια, σε ένα μεγάλης χωρητικότητας αμφιθέατρο με τα κατάλληλα οπτικοακουστικά μέσα για την αναμετάδοση των εργασιών του στους συναδέλφους εκτός Αθηνών, που δε μπορούν να παρευρεθούν. Πρέπει να ενθαρρύνουμε και να διευκολύνουμε τα μέλη να συμμετέχουν και όχι να τα αποθαρρύνουμε και να τα αδρανοποιούμε.

Η ευθύνη των δυόμιση χιλιάδων μελών της ΕΚΕ

Τα μέλη είναι ιδιοκτήτες της ΕΚΕ και όχι πελάτες ή φτωχοί συγγενείς. Έχουν όμως και τις ανάλογες υποχρεώσεις και ευθύνες. Πρέπει να παρακολουθούν τις δράσεις του ΔΣ και να απαιτούν περισσότερη διαφάνεια και ενημέρωση για τις δραστηριότητες της εταιρείας, ώστε να μπορούν να έχουν απόψεις και να ασκούν εποικοδομητική κριτική. Εκατοντάδες μέλη είναι επιπλέον και ενεργά μέλη των Ομάδων Εργασίας, συμμετέχοντας στα προεδρεία και στους πυρήνες τους. Εκατοντάδες είναι ομιλητές, προεδρεύουν και συμμετέχουν σε ένα πλήθος συνεδρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων σε όλη τη διάρκεια του έτους. Πώς δικαιολογείται να μη προσπαθούν να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση της ΕΚΕ που γίνεται μία φορά το χρόνο; Που αλλού είναι ο πιο κατάλληλος τόπος να καταθέσουν τις απόψεις, τις προτάσεις, τα παράπονα, τα αιτήματα και την κριτική τους;

Πρόταση

Ως μέλος του ΔΣ της ΕΚΕ θα ήθελα να υποβάλω και γραπτά την πρόταση που υπέβαλα προφορικά στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ. Ελπίζω να γίνει αποδεκτή από τον πρόεδρο και τα άλλα μέλη του ΔΣ, ώστε να έχουμε μια πραγματικά γόνιμη και χρήσιμη Γενική Συνέλευση για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας μας προς όφελος όλων των συναδέλφων:

1.

Η προγραμματισμένη για την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου Γενική Συνέλευση να γίνει την επομένη μέρα, Σάββατο 6 Φεβρουαρίου στις 10 πμ, στο αμφιθέατρο του Ιπποκράτειου νοσοκομείου ή σε άλλο μεγάλο αμφιθέατρο.

2.

Να υπάρχει όπως και στα συνέδρια πλήρης οπτικοακουστική αναμετάδοση για τους συναδέλφους εκτός Αθηνών που δε θα μπορέσουν να παρευρεθούν, με δυνατότητα παρέμβασης και ενεργού συμμετοχής τους.

3.

Να υπάρχει άνεση χρόνου να συζητηθούν όλα τα θέματα και να ακουστούν όλες οι

απόψεις.

Με συναδελφικούς και φιλικούς χαιρετισμούς

Χρήστος Ντέλλος – μέλος του ΔΣ της ΕΚΕ

20 Ιανουαρίου 2016